



Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄

Ειδική συνεδρίαση 15^{ης} Ιουλίου 2020

Ωρα έναρξης: 11.10 π.μ.

Αρ. 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ)

Καλημέρα σας.

Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.

Θα παρακαλέσω τους γραμματείς να διαπιστώσουν εάν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

(ANNITA ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κύριοι υπουργοί,

Η σημερινή ειδική συνεδρία της Βουλής πραγματοποιείται με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Προτού καταθέσω την αναφορά μου, σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής)

Αιωνία τους η μνήμη!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σαράντα έξι μαρτυρικά χρόνια μετά την προδοσία και την καταστροφή, η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται σήμερα σε αυτή την ειδική συνεδρία, για να καταδικάσει το διπλό έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος της Κύπρου και του λαού μας: το προδοτικό πραξικόπημα της 15^{ης} Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή, που ακολούθησε πέντε ημέρες μετά, στις 20 Ιουλίου. Η κατοχή της μισής μας πατρίδας από τον τουρκικό στρατό, οι χιλιάδες πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι συμπατριώτες μας, οι αγνοούμενοί μας συνιστούν τις τραγικές συνέπειες του διπλού και συνεχιζόμενου εγκλήματος.

Για άλλη μία χρονιά αποτινουμε φόρο τιμής σε όλους όσους ηρωικά θυσιάστηκαν, για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την ελευθερία της Κύπρου, τη συνταγματική τάξη και τη γη της πατρίδας μας, αλλά και τιμούμε τους συγγενείς των αγνοουμένων μας, τους εγκλωβισμένους μας και τους εκτοπισμένους από τον τουρκικό στρατό πρόσφυγές μας.

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας διατρανώνουμε σήμερα την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση του λαού μας, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Στόχος μας η εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, βασισμένης στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, στις αρχές και τις αξίες που προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απαίτησή μας η ενεργότερη και η ουσιαστικότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Τουρκία να αναλογιστεί το κόστος και τις συνέπειες της προκλητικής αλαζονικής και αδιάλλακτης συμπεριφοράς της, που δυναμιτίζουν την προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει ακόμη τη γενικότερη αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος γειτονικών χωρών και ολόκληρης της περιοχής, πριν δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ένα ακόμα δείγμα αυτής της πολιτικής είναι δυστυχώς η απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενώνει τη φωνή της με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, καταδικάζοντας έντονα την ενέργεια αυτή, που πλήττει ανεπανόρθωτα τις αξίες της ανεκτικότητας και του σεβασμού στον θρησκευτικό και πολιτισμικό πλουραλισμό. Για άλλη μια φορά η Τουρκία δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, παραβιάζοντας κατάφωρα αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει αποφασιστικά, ασκώντας πιέσεις στην Τουρκία, τόσο για ακύρωση των σχεδιασμών της για την Αγία Σοφία, όσο και για αλλαγή της αδιάλλακτης στάσης για την επίλυση του Κυπριακού.

Η κληροδότηση στις μελλοντικές γενιές μιας ελεύθερης πατρίδας χωρίς ξένους στρατούς και εποίκους, με διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της αποτελεί ευχή όλων, αλλά και υποχρέωσή μας. Η προκλητική στάση της Τουρκίας δε θα μας αποπροσανατολίσει από την προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού και την απαλλαγή από την κατοχή και τις ξένες παρεμβάσεις. Αυτό θα αποτελέσει την ύψιστη τιμή για όλους όσοι ηρωικά θυσιάστηκαν για την Κύπρο μας, τη μέγιστη αναγνώριση για όλους όσοι υπομένουν μαρτυρικά τις τραγικές συνέπειες του διπλού εγκλήματος, το αντίδωρο για όλους όσοι προσμένουν ευλαβικά την επιστροφή στην πατρώα γη.

Θα καλέσω τώρα τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων για τη δική τους κατάθεση.

Καλώ πρώτα τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε,

Για σαράντα έξι χρόνια τώρα ο μαρτυρικός τόπος μας βιώνει τις τραγικές συνέπειες του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Δυστυχώς, η πατρίδα μας παραμένει μοιρασμένη και ιερό χρέος όλων είναι όχι μόνο να μη λησμονούμε, αλλά να μαθαίνουμε από την ιστορία μας και να τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν τόσο για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και αυτούς που πολέμησαν την τουρκική θηριωδία το μαύρο καλοκαίρι του '74. Βιώσαμε τον εθνικό διχασμό και τις τραγικές συνέπειες που επέφερε στην πατρίδα μας, τις οποίες βιώνουμε μέχρι σήμερα. Σκοπός μας και ελπίδα μας ο διχασμός να μην επανέλθει ποτέ στον τόπο μας.

Κυρίες και κύριοι,

Καταδικάζουμε απερίφραστα το πραξικόπημα που προσέφερε στην Τουρκία την ευκαιρία που έψαχνε, για να επιβάλει τα διχοτομικά της σχέδιά της σε βάρος της Κύπρου. Καταδικάζουμε, δεν ξεχνάμε και δε θα ξεχάσουμε ποτέ την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους εκτοπισθέντες και τους αγνοουμένους μας. Δεν ξεχνούμε τα εγκλήματα πολέμου, τον εποικισμό και την κατοχή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Για σαράντα έξι ολόκληρα χρόνια βιώνουμε τις συνέπειες των τραγικών εξελίξεων που ακολούθησαν το προδοτικό πραξικόπημα. Σαράντα έξι χρόνια μετά έχουμε ακόμα ανοικτές και βαθιές τις πληγές. Και ο στόχος της επανένωσης της πατρίδας μας παραμένει δυστυχώς ακόμη ανεκπλήρωτος.

Οι πρόσφυγές μας ποθούν και προσβλέπουν στην επιστροφή και στη μέρα που ειρηνικά θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.

Οι ηρωικοί μας εγκλωβισμένοι, παρά τις στερήσεις, αρνούνται να δεχθούν τα τετελεσμένα της εισβολής, συνεχίζοντας να φυλάνε τις δικές τους Θερμοπύλες.

Το τραγικό δράμα εκατοντάδων αγνοουμένων και των οικογενειών τους, που τόσα χρόνια μετά δε γνωρίζουν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σαράντα έξι χρόνια μετά σταθερά και αταλάντευτα επιθυμούμε και επιδιώκουμε την επίλυση του Κυπριακού, που παραμένει η ύψιστη εθνική προτεραιότητα μας.

Γιατί εμείς βιώνουμε τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Εμείς βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες του χρόνου που βαθαίνει μέρα με τη μέρα τις πληγές και που παγιώνει τα τετελεσμένα.

Διεδικούμε την ελευθερία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα φυσιολογικό κράτος. Τη δημιουργία μιας νέας προοπτικής πραγματικής ειρήνης και ασφάλειας στη βάση των διεθνών, αλλά και των ευρωπαϊκών αρχών, για να μπορέσουμε επιτέλους να απολαύσουμε τα αγαθά της αρμονικής συμβίωσης και συνεργασίας μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Στόχος μας είναι η επιδίωξη μιας λειτουργικής λύσης, δίκαιης και βιώσιμης, στα συμφωνημένα πλαίσια μιας διζωνικής δικαιοδικής ομοσπονδίας, που θα κλείσει οριστικά τις πληγές και θα αποτρέψει την παγίωση των τετελεσμένων, για να μπορέσει η Κύπρος να καταστεί ένα φυσιολογικό κράτος, χωρίς τα κατοχικά στρατεύματα,

χωρίς τις τουρκικές εγγυήσεις, μέσα στο πλαίσιο και τις παραμέτρους που ο ίδιος ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει θέσει.

Δυστυχώς όμως, αντί η Τουρκία να λειτουργήσει εποικοδομητικά για μια δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, εισβάλλει στην κυπριακή ΑΟΖ και επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και στην Αμμόχωστο. Και αυτή η συμπεριφορά είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα μας όμως δεν είναι μόνη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Χρησιμοποιώντας όλα τα πολιτικά και νομικά μας όπλα και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία έχει επίσης ανοίξει μέτωπο η Τουρκία, έχουμε ως προτεραιότητα να μπει ένα τέλος στην τουρκική προκλητικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μια πιο πειστική στάση απέναντι στην Τουρκία, μια Τουρκία που επιλέγει να συμπεριφέρεται πειρατικά, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου, όπως έπραξε τις τελευταίες μέρες με την απαράδεκτη απόφασή της για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, χωρίς κανένα σεβασμό προς θρησκευτικά μνημεία και πολιτισμό, γεγονός που δεν προκάλεσε μόνο τους Έλληνες και τους χριστιανούς ορθόδοξους, αλλά προκάλεσε και απόλυτα δικαιολογημένα μια παγκόσμια κατακραυγή. Ή όπως χρησιμοποιεί τους παράτυπους μετανάστες ως εργαλείο, για να δημιουργεί επιπρόσθετους εθνικούς κινδύνους, στέλνοντάς τους μεθοδευμένα μέσω των κατεχομένων και αμολώντας τους διά μέσου τις παραμεθόριου περιοχής.

Απευθυνόμαστε όμως και στους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Η διαβεβαίωση εκ μέρους μας για έναν έντιμο συμβιβασμό στο Κυπριακό είναι δεδομένη. Θα πρέπει να αντιληφθούν όμως και εκείνοι πως αυτά που πράττει η Τουρκία σήμερα δεν είναι προς το συμφέρον τους και δεν είναι προς το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων ούτε να παραμείνουν οι τουρκικές εγγυήσεις ούτε τα κατοχικά στρατεύματα ούτε είναι υπέρ των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων οι πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, που στρέφονται και ενάντια στα δικά τους συμφέροντα, γιατί το διακηρύξαμε πολλές φορές, πως οι εθνικοί πόροι ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανήκουν στο σύνολο των Κυπρίων πολιτών.

Επιθυμούμε μια λύση βασισμένη στα πλαίσια, όπως έχω περιγράψει πιο πάνω, αλλά και στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μια λύση που θα αποκαθιστά τα νόμιμα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτα των Κυπρίων, αλλά ταυτόχρονα θα αποκόπτει οριστικά τον ομφάλιο λώρο των κατεχομένων με την Τουρκία. Διάλογο επιθυμούμε, γιατί μέσα απ' αυτόν μπορούμε να επιτύχουμε τη λύση του Κυπριακού, όμως θα ήταν αδόκιμο να υποστηρίξει κανείς σήμερα πως τα δεδομένα για την επίλυση του Κυπριακού έχουν καταστεί ευκολότερα.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες ως αποτέλεσμα της τουρκικής προκλητικότητας και εξ υπαιτιότητας της τουρκικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, την ίδια ώρα δεν πρέπει κανείς να θεωρεί πως εκλείπει η δική μας βούληση, η βούληση να δούμε ξανά την πατρίδα μας επανενωμένη και ελεύθερη. Τόσο η βούληση του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και του Προέδρου Αναστασιάδη, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές, είναι δεδομένη. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση. Όμως δεν μπορεί να αναμένει κανείς ότι θα επαναρχίσει ο διάλογος υπό την απειλή των κανονιοφόρων.

Ωστόσο, αντλώντας και από τα διδάγματα του παρελθόντος, θα πρέπει να καταλάβουμε πως μόνο μέσα από την ενότητα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει και πιστεύω θα ακουστεί από όλους σήμερα. Μήνυμα που πηγάζει από τα διδάγματα του προδοτικού πραξικοπήματος και τον εφιάλη της τουρκικής εισβολής.

Οφείλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να προσπαθούμε ενωμένοι και με όλες μας τις δυνάμεις να σπάσουμε το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Ενωμένοι να προβάλλουμε τα νόμιμα δικαιώματα της πατρίδας μας. Με μια φωνή να επιχειρηματολογούμε κατά της τουρκικής εισβολής κατά των παράνομων ενεργειών στην Αμμόχωστο, κατά των παράνομων ενεργειών στην ΑΟΖ, κατά της στασιμότητας που παγιώνει τετελεσμένα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για να σταθούμε ενωμένοι στο ύψος του χρέους που μας ανατέθηκε από την ιστορία, από όσους θυσίαστηκαν για τα μεγάλα ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας σε αυτό τον τόπο, αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε.

Οφείλουμε όλοι να συμπεριφερθούμε με τη μέγιστη σοβαρότητα, αλλά και εθνική υπευθυνότητα. Να αντιληφθούμε ότι η ενότητα μας ενισχύει, ο διχασμός μας αποδυναμώνει. Να προσπαθήσουμε να παραδώσουμε μια Κύπρο απαλλαγμένη από τα λάθη του παρελθόντος. Μια Κύπρο της ειρήνης, της συνεργασίας και της ευημερίας. Μια κανονική, μια φυσιολογική, μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα κατοχής, χωρίς εγγυήσεις τρίτων, ανεξάρτητη και ακμάζουσα για όλους τους πολίτες.

Παρακαλώ τώρα τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού να καταθέσει την ομιλία του.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κύριοι υπουργοί,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τιμούμε σήμερα όσους αντιστάθηκαν, για να μην περάσει ο φασισμός. Όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Κύπρου και του λαού μας. Τιμούμε αυτούς που δεν έσκυψαν το κεφάλι στην προδοσία και στο έγκλημα της ΕΟΚΑ Β' και της χούντας των Αθηνών. Τιμούμε σήμερα ζώντες και νεκρούς που επαγρυπνούσαν και γέμιζαν τις πλατείες, για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Ζώντες και νεκρούς που έτρεξαν στην πρώτη γραμμή να υπερασπιστούν την Κύπρο, λιγοστοί και άοπλοι μπροστά στα πανίσχυρα στρατεύματα της εισβολής. Και, αν είσαι ειλικρινής, όταν τιμάς αυτούς, δεν μπορείς να τιμάς και εκείνους που τους πρόδωσαν και εκείνους που τους δολοφόνησαν. Δεν μπορείς να τιμάς εκείνους οι οποίοι επιτέθηκαν ενάντια στη δημοκρατία και ενάντια στην πατρίδα.

Θέλω να εκφράσω την έντονη μας δυσφορία, γιατί για ακόμα μια φορά κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα τίμησαν εκείνους οι οποίοι κινήθηκαν ενάντια στο Προεδρικό. Και η δημόσια ραδιοτηλεόραση κρίνει ότι αυτή είναι είδηση και θα πρέπει να προβληθεί στα δελτία ειδήσεων.

Λέμε όλοι μας, κάποιοι μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο, ότι λαός ο οποίος ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Εμείς δεν την ξεχνούμε. Θέλετε να βιάσουμε την ιστορία; Θέλετε να τη διαστρεβλώσουμε, να την φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα, γιατί έτσι μας βολεύει; Εμείς δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε κάτι τέτοιο.

Για να δικαιωθεί ο τόπος μας, για να κλείσουν οι πληγές και να σωθεί η Κύπρος πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν. Πρέπει να βρούμε το θάρρος, να πούμε την αλήθεια. Δυστυχώς, η δεξιά και η ακροδεξιά επιμένουν να την αρνούνται. Μόνο φραστικά τη στηρίζουν, έμπρακτα καθόλου. Επιμένουν να αρνούνται να μιλήσουν για τις ευθύνες του ιμπεριαλισμού, του εθνικισμού, της χούντας, τις ευθύνες της γριβικής ΕΟΚΑ Β' και τα εγκλήματά της. Αρνούνται να μιλήσουν για την προδοσία, άρα και για τους προδότες, που άνοιξαν την πόρτα στην τουρκική εισβολή. Αυτό προσβάλλει τη θυσία των ηρώων, θρέφει την αδικία που ένιωσαν στο πετσί τους οι χαροκαμένες οικογένειες και οι χιλιάδες πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν και ακόμα περιμένουν να γυρίσουν. Ακόμα χειρότερα, δίνει έδαφος στον εθνικισμό να επιστρέψει, για να αποτελειώσει το έγκλημά του.

Το 1974 λοιπόν ο λαός μας προδόθηκε. Και από τα έξω και από τα μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστοποιημένη από το Πόρισμα για τον Φάκελο της Κύπρου που συντάχθηκε με βάση τις καταθέσεις πολλών πρωταγωνιστών που πέρασαν από την επιτροπή. Και αυτή την αλήθεια όσοι είναι στην ηλικία μας την έζησαν στο πετσί τους. Την έζησε ο λαός μας ολόκληρος εις το πετσί του.

Γι' αυτό και η όποια προσπάθεια διαστρέβλωσης ή παρασιώπησης του τι έγινε το 1974 είναι τεράστια πρόκληση. Προκαλεί την ίδια την ιστορία. Προκαλεί τη μνήμη των όσων έζησαν τα γεγονότα.

Η ιστορική αλήθεια είναι αδιαμφισβήτητη. Την κύρια ευθύνη για την τραγωδία του 1974 την έχει ο αμερικανονατοϊκός ιμπεριαλισμός. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήθελαν την Κύπρο ως κατασκοπευτική βάση, ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο και ορμητήριο. Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος, εκπονούνταν διχοτομικά σχέδια από τη δεκαετία του 1960.

Το πώς φτάσαμε στο 1974 είναι πολύ καλά γνωστό. Ούτε οι γεωστρατηγικοί στόχοι υποταγής της Κύπρου στα νατοϊκά συμφέροντα ούτε οι επεκτατικοί τουρκικοί υπολογισμοί θα είχαν πετύχει, εάν δεν υπήρχαν πρόθυμοι δούρειοι ίπποι, για να τους υλοποιήσουν. Η χούντα των Αθηνών και η γριβική ΕΟΚΑ Β' έπαιξαν αυτόν τον ρόλο. Κανένα από όλα αυτά τα πρωτοπαλίκαρα της εθνικοφροσύνης δεν ξύπνησε τυχαία το πρωί της 15^{ης} του Ιούλη και άρπαξε αυθόρμητα τα όπλα, για να ανατρέψει τον Μακάριο, «παρασυρμένο από το ενωτικό όραμα», όπως αρέσκονται να μας λένε κάποιοι που νιώθουν άβολα κάθε Ιούλη.

Ήταν συνειδητά στρατευμένοι στην προετοιμασία του πραξικοπήματος, αδιαφορώντας αν αυτό θα άνοιγε την κερκόπορτα, για να περάσει ο τουρκικός στρατός. Το πραξικόπημα σχεδιαζόταν συνειδητά και προετοιμαζόταν μεθοδικά χρόνια ολόκληρα πριν. Στόχος ήταν η ανάληψη της εξουσίας και η εξουδετέρωση του Μακαρίου και του ρόλου που διαδραμάτιζε στα πολιτικά πράγματα του τόπου το ΑΚΕΛ. Για τους εθνικόφρονες ήταν πιο σημαντικό να καταστραφεί το ΑΚΕΛ από το να σωθεί η πατρίδα. Το αντιμακαριακό, αντικομμουνιστικό ντελίριο της ΕΟΚΑ Β' κορυφώθηκε με δολοφονίες και εγκλήματα.

Η προδοσία της 15^{ης} του Ιούλη έδωσε στην Τουρκία το «φύλλο συκής», για να εισβάλει στην Κύπρο και να καταλάβει το 40% σχεδόν του κυπριακού εδάφους. Τα συρματοπλέγματα χάραξαν βαθιά το κορμί του νησιού μας. Ο λαός μας καταδικάστηκε από τότε στη διαίρεση, στην προσφυγιά και στον ξεριζωμό.

Τα χρόνια πέρασαν, οι πληγές όμως δεν έκλεισαν. Ούτε πρόκειται να κλείσουν, όσο υπάρχουν συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, πρόσφυγες, παθόντες, εγκλωβισμένοι, λείψανα αγνοουμένων άταφα. Πότε θα λάμψει η δικαιοσύνη; Πότε θα δικαιώσουμε το αίμα που χύθηκε; Πότε θα κλείσουν οι πληγές, για να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη του πολύπαθου κυπριακού λαού;

Μόνο όταν κλείσουμε μια για πάντα τα συρματοπλέγματα μέσα στα μουσεία. Όταν καταφέρουμε να ρίξουμε τα οδοφράγματα. Όταν ανοίξουμε τον δρόμο, για να ζήσει ο λαός μας ενωμένος σε μια πατρίδα. Όταν κλείσουμε την πόρτα στη διχοτόμηση. Και ξεκαθαρίζω ότι η διχοτόμηση ήταν ο στόχος όσων διέταξαν το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου. Δεν μπορεί σήμερα να είναι επιλογή. Οι πληγές θα κλείσουν μόνο τότε, όταν δούμε την

αλήθεια κατάματα, την παραδεχτούμε και αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με πατριωτισμό, ρεαλισμό, προσγειωμένα και χωρίς αυταπάτες.

Δυστυχώς, οι χειρισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια έφεραν την Κύπρο σε χειρότερη θέση. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία κλιμακώνει την προκλητικότητα και την επιθετικότητά της. Καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη για ολόκληρη την περιοχή. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάναμε, για να τη δυσκολέψουμε; Πώς την εκθέσαμε εις τα μάτια της διεθνούς κοινότητας; Δυστυχώς, η Τουρκία όχι μόνο δεν εκτέθηκε, αλλά και αποενοχοποιήθηκε από εκθέσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ οι εταίροι μας τη χαϊδεύουν. Έστω και τώρα, καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις αυταπάτες. Να αξιοποιήσει τον προδιαγραφόμενο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας προς όφελος μας, προκειμένου να αναχαιτίσουμε την τουρκική επιθετικότητα και να προωθήσουμε τη λύση του Κυπριακού. Να είμαστε και να φαινόμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουμε διαπραγματεύσεις από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Στόχος και προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η λύση του Κυπριακού και όλα τα υπόλοιπα να υποτάσσονται σε αυτό τον στόχο. Λύση, όπως την έχουμε συμφωνήσει με τη διεθνή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Λύση διζωνικής, δικινοτικής ομοσπονδίας, βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στο συμφωνημένο πλαίσιο. Λύση που θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας, τους θεσμούς και την οικονομία. Λύση που θα απαλλάσσει τον τόπο μας από τα συρματοπλέγματα, τα οδοφράγματα και τους ξένους στρατούς. Λύση που θα ανοίγει τον δρόμο της συμβίωσης του λαού μας σε ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μία κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. Λύση χωρίς εγγυήσεις και παρεμβατικά δικαιώματα. Λύση με πολιτική ισότητα, όπως προνοείται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε. Η Τουρκία είναι ισχυρή χώρα που δυστυχώς δε σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αν όμως παραιτηθούμε από τον στόχο μας εξαιτίας των δυσκολιών που προκύπτουν από την απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, τότε μοιραία θα οδηγηθούμε στη διχοτόμηση, αφού όσο περνά ο χρόνος τόσο πιο κοντά έρχεται.

Ο δρόμος προς τη λύση θα είναι στρωμένος από αγκάθια. Αν όμως καταφέρουμε να τον διαβούμε, θα φτάσουμε στην ποθούμενη λύση. Λόγω των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, δεν επιτρέπονται λάθη και αντιφάσεις. Δεν επιτρέπονται παλινδρομήσεις. Απαιτείται προσήλωση στον στόχο και ξεκάθαρο μυαλό. Καλή προετοιμασία και αξιοποίηση στο έπακρο του δίκαιου του αγώνα μας.

Μέχρι τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, δε θα επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα η έκκλησή μας προς τον κ. Αναστασιάδη είναι να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Να αναλάβει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αμέσως μετά να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για δίκαιη, υπό τις περιστάσεις, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Επίσης, με τη ρητορική που θα αναπτύσσει χρειάζεται να καλλιεργεί την ανάγκη για λύση, συμφιλίωση ειρήνη και επανένωση. Να προετοιμάζει όλους τους Κυπρίους να στηρίξουν την προσπάθεια για λύση.

Κύριε Πρόεδρε,

Εμείς και όλοι όσοι αγωνίζονται για την ειρήνη έχουμε όραμα για την Κύπρο του αύριο. Έχουμε όραμα για μια επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο, φάρο και παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Προσδοκούμε ότι θα είναι σύγχρονο πρότυπο αρμονικής συμβίωσης δύο κοινοτήτων διαφορετικής εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας που θα συνδιαχειρίζονται το κοινό τους κράτος. Θα είναι χώρα που θα έχει καταφέρει να διώξει τους στρατούς και θα διοχετεύει όλες της τις δυνάμεις και τους πόρους στις κοινωνικές επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτή την Κύπρο θέλουμε να ζήσουν οι επόμενες γενιές και δε θα σταματήσουμε να παλεύουμε, μέχρι να κάνουμε το όραμα πράξη.

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα τιμούμε το ποτάμι του αίματος που χύθηκε στην κυπριακή γη για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας και του λαού μας. Τιμούμε τους πραγματικούς ήρωες. Αυτούς που δε δειλίασαν. Αυτούς που αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις διαταγές του φασισμού και το πλήρωσαν μάλιστα με την ζωή τους. Αυτούς που αντιστάθηκαν στα Καλάσνικωφ και το πλήρωσαν με το αίμα τους μέσα στους αστυνομικούς σταθμούς, στις κεντρικές φυλακές, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, έξω στο δρόμο, μέσα στα νεκροταφεία, πάνω από τους ανοιχτούς τάφους των ηρώων μας. Σήμερα τιμούμε τις χιλιάδες πατριώτες που τους έστειλαν άοπλους και προδομένους να πολεμήσουν εις την πρώτη γραμμή. Τιμούμε τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που τους μάτωσε ο πόλεμος, που τους χάραξε η προσφυγιά και ο ξεριζωμός, που τους ξερίζωσαν την καρδιά οι φωτογραφίες των αγνοούμενων.

Η καλύτερη τιμή για όλους αυτούς είναι η μνήμη που γίνεται συνείδηση. Συνείδηση για αγώνα μέχρι τη δικαίωση της Κύπρου. Μέχρι που να ξημερώσει η μέρα της επανένωσης και της ειρήνης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Έντιμοι κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων διεξάγεται κάτω από τη σκιά μιας απαράδεκτης βαρβαρότητας. Της μετατροπής του εμβληματικού μνημείου της ορθοδοξίας και του ελληνισμού, της Αγίας Σοφίας, σε οθωμανικό τέμενος.

Η ενέργεια αυτή του Τούρκου Προέδρου δεν προσβάλλει μόνο τον ορθόδοξο κόσμο, δεν προσβάλλει τον ελληνισμό, προσβάλλει όλο τον ανθρωπινό πολιτισμό.

Η μετατροπή του βυζαντινού αριστουργήματος σε τζαμί δεν είναι μόνο ένα διμερές θέμα, που αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και διεθνές θέμα. Είναι μία αντιπαράθεση της Τουρκίας με τον πολιτισμένο κόσμο. Στόχος του Τούρκου Προέδρου είναι η κατάργηση του κοσμικού κράτους που εγκαθίδρυσε ο Ατατούρκ.

Στόχος του είναι να τροφοδοτήσει τον εθνικισμό, για να παραμείνει στην εξουσία. Στόχος του όμως είναι και να εμφανισθεί ως ο μεγάλος ηγέτης του 1,5 δις μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο.

Οικουμενικό, λοιπόν, το ζήτημα και οικουμενική και αποτελεσματική πρέπει να είναι η αντίδραση και όχι χλιαρή, όπως αυτή που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Γιατί οι φιλοδοξίες του κ. Ερντογάν αφορούν την Κύπρο, την Ελλάδα, το Αιγαίο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό κόσμο. Η επεκτατικότητα της Άγκυρας όχι μόνο θα συνεχίσει, αλλά θα επεκταθεί και θα κλιμακωθεί και η Κύπρος είναι στον δρόμο της.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συνήλθαμε σήμερα, για να καταδικάσουμε ξανά και ξανά, όπως κάθε χρόνο τις τελευταίες δεκαετίες, το δίδυμο εφιαλτικό έγκλημα κατά της Κύπρου, που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 1974.

Εδώ και σαράντα έξι χρόνια αυτές οι επέτειοι παίρνουν τη μορφή παλλαϊκής καταδίκης της προδοσίας και των εγκλημάτων που έγιναν σε βάρος του κυπριακού λαού από σκοτεινές δυνάμεις. Επί σαράντα έξι χρόνια ο κυπριακός λαός αναμένει τη δικαίωση. Αγωνίζεται για δικαίωση. Και δικαίωση για τον ελληνικό κυπριακό λαό είναι μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία.

Τα ιδεώδη αυτά καταπατούνται κατάφωρα στην Κύπρο, όπου μία φρικτή τραγωδία εκτυλίσσεται και επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες συνεχίζεται με άγνωστο ακόμα τον επίλογό της. Πρόλογος αυτής της τραγωδίας ήταν το αντεθνικό πραξικόπημα της ελληνικής χούντας με τα εδώ φασιστικά όργανά της ΕΟΚΑ Β', όταν στις 15 Ιουλίου του 1974, εν μέσω ζητωκραυγών για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, παρέδιδαν την Κύπρο στην Τουρκία.

Τα άρματα του πραξικοπήματος γκρέμισαν τα τείχη της Κύπρου, για να περάσει ο Τούρκος εισβολέας και κατακτητής. Το έγκλημα που διέπραξαν δεν έχει ελαφρυντικό. Δεν έχει δικαιολογητικό άγνοιας των συνεπειών του.

Η χούντα της Αθήνας και τα εδώ όργανά της γνώριζαν πολύ καλά ότι η δολοφονία της δημοκρατίας θα ήταν πρόκληση τραγωδίας.

Γνώριζαν πολύ καλά ότι οι σφαίρες που αναζητούσαν τον Μακάριο διατρυπούσαν το σώμα της Κύπρου και άνοιγαν τον δρόμο, για να περάσει ο τούρκικος Απίλας.

Είναι το πραξικόπημα που έφερε την αποφράδα μέρα της 20^{ης} Ιουλίου του 1974 και όχι ο δήθεν εμφύλιος διχασμός που κάποιοι σήμερα προβάλλουν, για να αποκρύψουν τις δικές τους ευθύνες.

Οι πραξικοπηματίες επέτρεψαν στην Τουρκία σχεδόν ανώδυνα να εισβάλει και να καταλάβει το πιο όμορφο και το πιο παραγωγικό τμήμα της Κύπρου.

Βαρύ είναι το εθνικό έγκλημα και βαρύ θα είναι το τίμημα που θα καταβάλουμε ως συνέπεια του εγκλήματος.

Κύριε Πρόεδρε,

Σήμερα, σαράντα έξι χρόνια μετά από άγονους διαλόγους, πολιτικές κατευνασμούς, υποχωρήσεων και παραχωρήσεων, μας καλούν και πάλι διάφορες πλευρές να καθίσουμε σε συνομιλίες, δεχόμενοι όμως τις

λεγόμενες πραγματικότητες, πραγματικότητες τις οποίες θεωρούν ως ένα τετελεσμένο γεγονός προς το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού. Πραγματικότητες στο έδαφος που είναι αποτέλεσμα της χρήσης βίας, πραγματικότητες στη θάλασσα και στον αέρα, όπως τις αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Πραγματικότητες που θα καταργήσουν τη δημοκρατία και τη λειτουργικότητα του κράτους μας.

Η σημερινή ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν αποβλέπει μόνο στην καταδίκη της εισβολής και του πραξικοπήματος. Αποβλέπει να δηλώσει με τον πλέον έγκυρο, επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής.

Δεν αποδεχόμαστε τις λεγόμενες πραγματικότητες που δημιούργησε η κατοχή της πατρίδας μας από τον τουρκικό στρατό ούτε πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με την αρπαγή και τη βία.

Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε και να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση και διαιώνιση των λεγόμενων πραγματικότητων που επιχειρείται να γίνει μέσα από μια διχοτομική, δυσλειτουργική και απαράδεκτη λύση, όπως αυτήν που προσπαθούν να επιβάλουν οι Τούρκοι και οι ισχυροί σύμμαχοί τους.

Σήμερα η Κύπρος κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Η Τουρκία, πέραν των εδαφών μας, εισβάλλει και ορέγεται και τον θαλάσσιο πλούτο της Κύπρου.

Η νέα δυσμενής πραγματικότητα επιβάλλει συλλογική προσπάθεια και ενότητα.

Βάσει αυτής της νέας στρατηγικής είναι που θα καταλήξουμε στη λύση που επιδιώκουμε. Η λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δημιουργία πραγματικού πολιτικού, διπλωματικού και οικονομικού κόστους στην Τουρκία.

Η μακρόχρονη πολιτική του κατευνασμού την οποία ακολούθησε η Κύπρος όχι μόνο κατέρρευσε, αλλά επισώρευσε νέα δεινά μαζί με νέες αξιώσεις της Τουρκίας.

Θα ήταν εύκολο σήμερα να απαριθμήσω πόσες φορές προειδοποιήσαμε, χωρίς να εισακουστούμε, για τη λανθασμένη πορεία που ακολουθούσαμε.

Όμως, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπισθεί η τουρκική επεκτατική επιθετικότητα. Χρειάζεται μία αποτελεσματική πολιτική, για να αποτραπούν τα χειρότερα.

Πρώτα και πάνω απ' όλα χρειάζεται να ισχυροποιηθεί η θέση της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας σε διπλωματικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο. Απαιτείται η εμπάθυνση της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας μέσω της σύστασης ενός Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συμμαχίας.

Επιμένουμε στην ενίσχυση διμερών συνεργασιών και συμμαχιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να δημιουργηθεί πολιτικό και διπλωματικό κόστος στην Τουρκία.

Διεκδικούμε την ενίσχυση διμερών συνεργασιών και συμμαχιών με όλες τις χώρες της περιοχής, οι οποίες επίσης έχουν προβλήματα με την Τουρκία. Και φυσικά η ουσιαστική και αναβάθμιση και ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς είναι πλέον πέρα από αναγκαία. Η αμυνική μας θωράκιση πρέπει να λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις επιδιώξεις της Τουρκίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι δραματικές. Ακούσαμε πρόσφατα τους Γάλλους να δηλώνουν με κάθε επισημότητα ότι δε θα δεχθούν να μετατραπεί η Μεσόγειος σε τουρκική λίμνη. Ούτε και άλλες χώρες το θέλουν αυτό. Να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε και χωρίς αυταπάτες οφείλουμε να προσπαθούμε.

Να κάνουμε το καθετί που είναι αναγκαίο και τίποτα να μην παραλείψουμε, να καταβάλουμε το κάθε τίμημα, να υποστούμε την οποιαδήποτε θυσία, να αγωνιστούμε με κάθε μέσο, με σύνεση, με συνέπεια, με αφοσίωση, μέχρι να διασφαλίσουμε τη φυσική και εθνική επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου.

Πρέπει να υπάρξει προσπάθεια, συνεχής, αδιάλειπτη, επίμονη, χωρίς ταλαντεύσεις. Ξέρουμε ότι ο δρόμος μπροστά μας δεν είναι εύκολος, αλλά είναι ο μόνος δρόμος.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ελπίζω ότι η προς κάθε κατεύθυνση κλιμάκωση του απροκάλυπτου επεκτατικού αμók που κατέλαβε την Τουρκία έχει πείσει πλέον και τους πιο δύσπιστους ως προς την πορεία που η Τουρκία και ο κ. Ερντογάν επέλεξαν και αμετάκλητα ακολουθούν.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και να περιφρονήσουμε αυτή τη πορεία. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε πως μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού θα είναι πικρή και οδυνηρή. Δεν αποδεχόμαστε όμως μια λύση που θα είναι διχοτομική και που θα παραβιάζει τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες του κυπριακού ελληνισμού.

Ούτε αποδεχόμαστε λύση που θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα μετατρέπει το νησί μας σε τουρκικό προτεκτοράτο. Όταν η μόνη επιλογή που θέτουν μπροστά μας είναι να δεχτούμε και να νομιμοποιήσουμε, είτε με την υπογραφή μας είτε με την άπρακτη πάροδο του χρόνου, όλα τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής, όταν η επιλογή που μας δίνεται είναι η συνθηκολόγηση, η ανέντιμη παράδοση και η υποταγή μας στις επεκτατικές βλέψεις και ορέξεις της Τουρκίας, τότε δεν μας απομένει άλλη διέξοδος παρά να στραφούμε στο πρόσφατο παρελθόν μας και να αντλήσουμε ως λαός και ως κράτος δύναμη και έμπνευση απ' αυτούς που θυσιάστηκαν αγωνιζόμενοι. Αυτούς είναι που τιμούμε σήμερα. Να προσπαθήσουμε με έργα να δικαιώσουμε τη δική τους θυσία και να δικαιωθούμε και εμείς έναντι της ιστορίας μας.

Είμαστε έτοιμοι για έναν έντιμο συμβιβασμό, για μια πικρή ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε αμετακίνητοι στη θέση εθνικής αξιοπρέπειας και να μην ενδώσουμε, να μην υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε πίεση που θα μας καταστήσει υποχείρια και υποτελείς της Τουρκίας.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πράγματι, σαράντα έξι χρόνια τώρα διανύσαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στην αβεβαιότητα για το μέλλον μας και ίσως χρειαστεί να διανύσουμε κι άλλο ακόμα. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δε μας προσφέρεται άλλος δρόμος: Είτε συνθηκολογούμε και παραδινόμαστε είτε αντιστεκόμαστε και αγωνιζόμαστε.

Αν δεν μπερδευτούμε στον δρόμο, αν έχουμε πίστη, συνέπεια και αφοσίωση ως προς τον στόχο μας, θα φτάσουμε σίγουρα στο τέρμα. Στο αίσιο τέρμα. Της απελευθέρωσης, της ειρήνης, της ευημερίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλώ τον πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο να καταθέσει την ομιλία του.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όταν η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, αμετάβλητες και σταθερές πρέπει να είναι και οι απόψεις και θέσεις μας σε σχέση με τη συνεχιζόμενη δοκιμασία του λαού μας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Ιδιαίτερα, όταν αυτή η πολιτική προσλαμβάνει ιδιαίτερα προκλητικές διαστάσεις λόγω της ουδετερότητας του διεθνούς παράγοντα.

Για τεσσαρακοστή έκτη χρονιά η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται σε αυτή την ειδική συνεδρίαση, για να τιμήσει τους υπερασπιστές της συνταγματικής νομιμότητας και να αποτείνει φόρο τιμής σε αυτούς που όρθωσαν το ανάστημά τους, που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία ενάντια στις συνωμοσίες της χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β' και την ελευθερία της πατρίδας μας εναντίον των Τούρκων εισβολέων. Όμως, το πατριωτικό μας καθήκον δεν πρέπει να εξαντλείται σε ομιλίες και διαπιστώσεις. Για να έχει πραγματική αξία η απόδοση τιμής στους τιμώμενους σήμερα ήρωες, οφείλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και έναντι οποιουδήποτε τιμήματος να συνεχίσουμε τον αγώνα τους.

Σε μια περίοδο που επιχειρείται συστηματικά η παραχάραξη της ιστορίας και τα χουντικά κατάλοιπα αναβιώνουν ενδεδυμένα τον εθνικό μανδύα, οφείλουμε να αναδεικνύουμε τα αίτια και τα αιτιατά που μας οδήγησαν στην τραγωδία του 1974, τις συνέπειες της οποίας εξακολουθούμε να βιώνουμε και σήμερα επικίνδυνες όσο ποτέ άλλοτε.

Όπως είπε και ο δολοφονημένος ήρωας ποιητής Δώρος Λοϊζου, «Η αλήθεια είναι πιο καυτή και από τη μήτρα του ήλιου».

Η 15^η και η 20^η Ιουλίου 1974 δεν ήταν δύο στιγμιαία γεγονότα. Ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκληματικού σχεδίου, το οποίο είχε εκκολαφθεί από τους νατοϊκούς κύκλους και υλοποιήθηκε με συνεργασία Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών, δυστυχώς και με τη συνδρομή Κυπρίων συνοδοιπόρων.

Ήταν το αποκορύφωμα μιας δεκαετούς συνωμοσίας η οποία αποσκοπούσε στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβολή διχοτομικής λύσης. Άρχισε με την τουρκανταρσία του 1963. Ακολούθησε το διχοτομικό σχέδιο Άτσεσον τον Αύγουστο του 1964. Το πρώτο σχέδιο πραξικοπηματικής ανατροπής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την άνοιξη του 1965. Το φιάσκο της Κοφίνου τον Νοέμβριο του 1967 και η αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας τον Ιανουάριο του 1968. Η ίδρυση της παράνομης οργάνωσης «Εθνικό Μέτωπο» το 1969 και η δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τον Μάρτιο του 1970. Συνεχίστηκε με την ίδρυση της παράνομης τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ Β' τον Αύγουστο του 1971. Τη ρηματική διακοίνωση της χούντας και το ματαιωθέν πραξικόπημα της 14^{ης} Φεβρουαρίου του 1972, για να ολοκληρωθεί με το προδοτικό πραξικόπημα της 15^{ης} Ιουλίου και την τουρκική εισβολή της 20^{ης} Ιουλίου του 1974.

Τα αποτελέσματα αυτής της συνομισίας επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθούν το 2004 με το σχέδιο Ανάν, το οποίο ο λαός μας με υπευθυνότητα απέρριψε, διασώζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για την ΕΔΕΚ, τους εδεκίτες και τον ιδρυτή και ιστορικό της ηγέτη Βάσο Λυσσαρίδη σε αυτή τη διαδρομή δεν υπήρξαν διλήμματα. Από την πρώτη στιγμή αναμετρήθηκαν με τη συνομισία και την παρανομία. Δεν επέλεξαν την εύκολη λύση είτε της συμπίερωσης είτε της επιτήδειας ουδετερότητας, για να εξασφαλίσουν εύνοια και λαφυραγωγία. Οργανωμένα και συντεταγμένα αντέδρασαν στις συνομισίες, με στόχο τη ματαίωσή τους.

Το 1964 οι ηρωικοί κοκκινοσκούφηδες απελευθέρωσαν τον Πενταδάκτυλο, ματαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας.

Στα χρόνια της χουντικής συνομισίας στήριξαν αποφασιστικά και έμπρακτα τον εθνάρχη Μακάριο, στο πρόσωπο του οποίου εκφραζόταν η δημοκρατία, η συνταγματική νομιμότητα και η κρατική κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για αυτή τη στάση, να υπενθυμίσω ότι κάποιοι αποκαλούσαν τους εδεκίτες «ανθέλληνες» και κάποιοι άλλοι «εξτρεμιστές».

Η πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 1971 φίμωσε τον Βάσο Λυσσαρίδη, για να μην καταγγείλει τους χουντικούς τραμπουκισμούς σε βάρος εδεκικών διαδηλωτών που διαδήλωναν υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Στα χρόνια της παρανομίας και της οργανωμένης προσπάθειας για ανατροπή της συνταγματικής νομιμότητας, η ΕΔΕΚ κατέβαλε βαρύ αλλά περήφανο φόρο αίματος. Ο κύκλος των δολοφονιών των στελεχών της ΕΔΕΚ άρχισε με τον Κόκο Φωτίου τον Απρίλη του 1973, για να κλείσει με τον Δώρο Λοΐζου στις 30 Αυγούστου του 1974, κατά την απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη της αντίστασης, του Βάσου Λυσσαρίδη. Η συγκάλυψη των ενόχων και στις δύο δολοφονίες, η φυγάδευσή τους στο εξωτερικό και η μη προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη αποτελούν ακόμα ένα μελανό στίγμα για το κράτος μας.

Το πρωινό της 15^{ης} Ιουλίου η ΕΔΕΚ ήταν το κόμμα που οργανωμένα αντιστάθηκε στο προδοτικό πραξικόπημα, στο άνοιγμα του Κολοκάσι, στην αρχιεπισκοπή, το Καίμακλί, το ΣΟΠΑΖ, τη Σολιά.

Όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή, οι εδεκίτες ήταν και πάλι στην πρώτη γραμμή άμυνας, για να αποτραπεί η κατάληψη της Λευκωσίας, όταν η χούντα στη συνάντηση της 19^{ης} Ιουλίου στην Αθήνα με την αμερικανική αντιπροσωπία είχε συναινέσει στην κατάληψη κυπριακών εδαφών, για να αποκτήσει έξοδο προς την θάλασσα η τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Και στις 15 Αυγούστου του 1974 στη γνωστή σύσκεψη του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών ο Βάσος Λυσσαρίδης και πάλι με τη γνωστή ομιλία απέτρεψε τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ήταν η απαίτηση της Τουρκίας, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας για αποδοχή του σχεδίου Γκιουνές.

Οι εδεκίτες, όπως και τότε, έτσι και τώρα θα συνεχίσουμε τον αγώνα των νεκρών και όχι μόνο συναγωνιστών μας, με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο, για να προστατεύσουμε την κρατική μας οντότητα και να διεκδικήσουμε λύση που να απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή.

Λύση η οποία να κατοχυρώνει ένα κράτος, έναν λαό και να ενισχύει τη συνεργασία των νόμιμων κατοίκων για τη διαμόρφωση του κοινού τους μέλλοντος.

Μόνο η ιστορική αυτογνωσία, η σωστή διεκδίκηση των δικαίων μας και η αγωνιστικότητα μπορούν να διορθώσουν την πορεία μας και να ανατροφοδοτήσουν τους στόχους μας.

Ο ραγιαδισμός, ο ευσεβοποθισμός και η ηττοπάθεια μόνο σε καταστροφική λύση μπορούν να μας οδηγήσουν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων σε αυτή τη μαρτυρική γη.

Στο όνομα των νεκρών, αλλά και των ζώντων αγωνιστών της δημοκρατικής αντίστασης τους οποίους τιμούμε σήμερα, στο όνομα των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της κυπριακής ελευθερίας, στα αθώα θύματα και τους παθόντες της τουρκικής θηριωδίας, οφείλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την κρατική μας υπόσταση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε και διατηρήθηκε με θυσίες και αίμα ηρώων. Οφείλουμε να αγωνισθούμε και να την παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές και πάλι ελεύθερη και δημοκρατική, όπως την οραματίστηκαν και για την πραγματοποίησή της αγωνίστηκαν μέχρι την τελευταία τους πνοή οι ήρωες που σήμερα τιμούμε.

Αυτή είναι και η καλύτερη υπόσχεση στη μνήμη τους.

Αιωνία τους η μνήμη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών ο κ. Γιώργος Λιλλήκας έχει τον λόγο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
Κύριοι υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αν σήμερα στην επετειακή αυτή συνεδρία της Βουλής, αντί επανάληψης των θέσεών μας, αντί αλληλοκατηγοριών, μας ζητείτο να κάνουμε έναν απολογισμό, αν βρίσκαμε το θάρρος και το κουράγιο να περπατήσουμε με ανοικτό μυαλό την ιστορία των τελευταίων πενήντα χρόνων της πατρίδας μας, να ρίξουμε ένα ειλικρινές και καθαρό βλέμμα στο τι συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή γύρω μας, να αναζητήσουμε και να αξιολογήσουμε αυτά που πετύχαμε, αλλά και αυτά στα οποία αποτύχαμε, να ψηλαφίσουμε τις πληγές που ανοίξαμε, να μετρήσουμε το αλάτι που ρίξαμε και συνεχίζουμε να ρίχνουμε δυστυχώς στις ανοικτές πληγές μας, αν μας ζητείτο να κάνουμε αυτό τον απολογισμό χωρίς το πάθος και χωρίς τις παρωπίδες της αυτοδικαίωσης, χωρίς τη λογική του «εμείς τα λέγαμε» ή «για όλα φταίνε οι άλλοι», ποια συμπεράσματα θα βγάζαμε; Αν ξεφεύγαμε για λίγο από την ψευδαίσθηση του κατόχου της απόλυτης και μοναδικής αλήθειας, θα νιώθαμε περήφανοι ότι πετύχαμε τους στόχους μας; Περήφανοι ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ότι ανταποκριθήκαμε στο χρέος μας έναντι της πατρίδας μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας; Περήφανοι ότι εκπληρώσαμε το χρέος μας έναντι όλων όσοι αγωνίστηκαν, όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αλλά και έναντι του μέλλοντος των παιδιών μας; Περήφανοι γιατί είμαστε πραγματικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις νέες τουρκικές προκλήσεις και απειλές; Ειλικρινά, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι, αν κάναμε αυτή την περισυλλογή, θα είχαμε ελπίδα και προοπτική. Θα βγαίναμε σοφότεροι κι ενδεχόμενα θα κάναμε αυτά που παραλείψαμε, θα αποφεύγαμε επανάληψη λαθών του παρελθόντος.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η φετινή επετειακή συνεδρία για καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, καθώς και της συνεχιζόμενης κατοχής λαμβάνει χώρα υπό τη σκιά μιας ακόμα επιθετικής πράξης της Τουρκίας με μεγάλο συμβολισμό, τη μετατροπή της Αγία Σοφίας σε τζαμί, πράξη που αποτελεί ύβρη και ασέβεια προς τον παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά και χαστούκι για τους διεθνείς οργανισμούς, μια μελετημένη απόφαση με συμβολισμό και μηνύματα προς τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό, του οποίου θέλει να είναι ηγέτης ο Ερντογάν.

Η Τουρκία είναι ο εχθρός μας. Είναι ο εχθρός μας, γιατί κατέχει εδάφη μας, τα οποία αλλοιώνει τόσο πολιτισμικά όσο και πληθυσμιακά, γι' αυτό και οφείλουμε να τη μελετούμε προσεκτικά και με ρεαλισμό. Η Τουρκία σήμερα δεν επιδιώκει να εδραιώσει την κατοχή και τη διχοτόμηση της πατρίδας μας, η Άγκυρα επιχειρεί επέκταση της κατοχής στις ελεύθερες περιοχές με εισβολή στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακολουθώντας τη συμπεριφορά της Τουρκίας όχι μόνο απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, διαπιστώνουμε ότι, αξιοποιώντας τη στρατιωτική της ισχύ, επιχειρεί με την ανοχή των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναθεωρήσει συνθήκες, σύνορα και να καταστεί ο περιφερειακός ηγεμόνας.

Η Τουρκία εδώ και μερικές δεκαετίες ακολουθεί με επιτυχία μια απλή τακτική: Πρώτα δημιουργεί διά της βίας νέα δεδομένα σε βάρος μιας γείτονος χώρας κι ακολούθως στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετατρέπει αυτά τα νέα δεδομένα σε συνιστώσες της υπό αναζήτηση λύσης. Αυτό έκανε και στην περίπτωση του Κυπριακού. Το ψευδοκράτος που δημιούργησε, οι έποικοι που κουβάλησε, η πληθυσμιακή και γεωγραφική διχοτόμηση που επέβαλε αποτελούν σήμερα συνιστώσες όλων των σχεδίων λύσης που τίθενται ενώπιόν μας. Νέα δεδομένα επιχειρεί τώρα και στο πεδίο της ΑΟΖ. Και αυτά τα νέα παράνομα δεδομένα έμμεσα δυστυχώς γίνονται αποδεκτά από τη διεθνή κοινότητα. Τόσο ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα από τις εκθέσεις του όσο και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμμέσως πλην σαφώς, καλώντας μας σε διάλογο επί αυτού του θέματος, αναγνωρίζουν ρόλο και δικαιώματα στην Τουρκία. Ρίχνοντας το βλέμμα πίσω, εύκολα διαπιστώνουμε πως για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε. Ασφαλώς, για τη μη λύση ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η τουρκική αδιαλλαξία και οι επεκτατικοί στόχοι της Άγκυρας.

Η διολίσθησή μας όμως προς τις τουρκικές απαιτήσεις είναι ευθύνη δική μας. Είναι γεγονός ότι η ανοχή που διαχρονικά επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα έναντι της τουρκικής προκλητικότητας δε μας βοήθησε. Όμως και σε αυτό το ζήτημα έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Δεν κατανοήσαμε σωστά το πώς ενεργεί, το πώς λειτουργεί η διεθνής κοινότητα, ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ρομαντισμό μείναμε απλά και μόνο στην επανάληψη αρχών του διεθνούς δικαίου, αρχές που δυστυχώς σήμερα δε γίνονται σεβαστές στην πράξη ούτε από τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκε, για να τις υπηρετήσει, ούτε από τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ούτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι που κινούν την ιστορία, τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι αυτά που διαλύουν ή δημιουργούν νέες συμμαχίες, που φάνταζαν αδιανόητες λίγα χρόνια πριν. Η ιστορία και τα γεωπολιτικά συμφέροντα δεν είναι στατικά, βρίσκονται σε μια συνεχή μεταβολή. Το Κυπριακό είναι πλέον στη δίνη μεγάλων ρευστών γεωστρατηγικών παιγνίων. Πρέπει να

κατανοήσουμε ότι οι αδιέξοδοι δρόμοι που ακολουθήσαμε και η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας δημιουργούν κινδύνους, ακόμα και για τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν σ' αυτό συμφωνούμε, τότε συλλογικά και θέτοντας την πατρίδα πάνω από όλα θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε την πολιτική μας, προσαρμοσμένη στα νέα διεθνή και περιφερειακά δεδομένα. Μπορεί να είμαστε μικρός σε μέγεθος λαός και να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε αυτό που οφείλουμε. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε τη συνέχιση της παρουσίας μας στην ιστορία.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλώ στο βήμα τον κ. Μιχάλη Γιωργάλλα για την Αλληλεγγύη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ:

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε του σώματος,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Λοιποί προσκεκλημένοι,

Ο εκκωφαντικός, φρικιαστικός, μακρόσυρτος σαν μοιρολόι θανατικό ήχος των σειρήνων του πρωινού μάς ξύπνησε ξανά φέτος τις εφιαλτικές μνήμες του προδοτικού πραξικοπήματος της 15^{ης} του Ιούλη και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής της 20^{ης} Ιουλίου που ακολούθησε. Μας ξύπνησε ξανά τραγικές μνήμες ολέθρου και θανάτου, μνήμες που βάφτηκαν με το αίμα που χύθηκε τιμημένα στο πεδίο της μάχης στην ηρωική αντίσταση κατά του εχθρού, μα και μνήμες που ποτίστηκαν με το αδελφικό αίμα που χύθηκε άδικα μέσα στη χοάνη της προδοσίας, του παραλογισμού, του φανατισμού και του ξενοκίνητου διχασμού εκείνης της εποχής. Οι εκκωφαντικές σειρήνες μαζί με τις μνήμες ξύπνησαν ξανά πάθη, θρήνους, αβάστακτο πόνο, ανομολόγητες αλήθειες, αδικαίωτες και αλύτρωτες θυσίες, προσφυγιά, εγκλωβισμό, θάνατο και αγνοούμενους και ήχησαν σαν καμπανάκι στη συνείδησή μας που μας προειδοποιεί για τον κίνδυνο ότι ο στόχος των ξένων παραγόντων που οργάνωσαν και εκτέλεσαν το προδοτικό πραξικόπημα και την εισβολή ήταν και παραμένει η προσπάθεια κατάλυσης της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα τιμούμε, μνημονεύουμε και ευχαριστούμε από καρδιάς όσους αγωνίστηκαν και όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα, για τη δημοκρατία, για την ελευθερία του τόπου και του λαού μας. Τιμούμε τους αγνοούμενούς μας και τις οικογένειές τους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους μας. Το κυρίαρχο, μοναδικό, πολιτικό και ηθικό δίδαγμα της σημερινής θλιβερής επετείου είναι ότι η διχόνοια, η προδοσία, το μίσος, η διάσπαση, ο φανατισμός και ιδιαίτερα η εκδούλευση στους ξένους μόνο κακά μπορούν να φέρουν.

«Ο ένας είπε πως ο Γρίβας ήταν προδότης.

Ο άλλος είπε πως ο Μακάριος ήταν ο προδότης.

Ένας τρίτος φώναζε πως όλοι τους ήταν προδότες.

Ο νεκρός δε μίλησε».

Αυτό έγραψε χτες η Ελένη Σιούφτα, μια νεαρή ποιήτρια, αποτυπώνοντας μια υπαρκτή εικόνα που έχει η νέα γενιά σήμερα στον τόπο μας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας και όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής έφυγαν. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους. Η γενιά τους μας εγκαταλείπει σιγά σιγά. Ας αφήσουμε λοιπόν την ιστορία να έχει τον λόγο για το χθες.

Εμείς οφείλουμε να έχουμε τον λόγο, να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε πράξεις για το σήμερα και το αύριο του τόπου και του λαού μας, να βάλουμε πάνω από όλα και όλους την Κύπρο μας, να δώσουμε τα χέρια, να συμφιλιωθούμε με την ιστορία και τα τραγικά μας λάθη, για να μην τα επαναλάβουμε, να παραμερίσουμε τους φανατισμούς και τον διχαστικό λόγο. Αντί να αμφισβητούμε ο ένας τον πατριωτισμό του άλλου, ας τον επικαλεστούμε. Δε θα διαγράψουμε, δε θα παραγράψουμε ούτε θα ξεχάσουμε την προδοσία και τους προδότες. Καταδικάζουμε και δεν ξεχνάμε και δε θα ξεχάσουμε ποτέ. Όμως πρέπει να δώσουμε τα χέρια. Πρέπει να κλείσουμε τις πληγές. Πρέπει να σταματήσουμε να δηλητηριάζουμε με τοξικό παρελθοντολογικό λόγο τον λαό μας στον βωμό της εξουσίας και να σπέρνουμε τη διχόνοια και το τεχνητό μίσος για κομματικό συμφέρον.

Ο λαός μας που μάτωσε, που προσφυγοποιήθηκε, που βίωσε την απόλυτη καταστροφή κατάφερε να ξεπεράσει τον καταστρεπτικό διχασμό του παρελθόντος, να υπερβεί τις διαχωριστικές γραμμές και να γεφυρώσει τα χάσματα. Ο λαός μας σήμερα είναι ξανά ενωμένος. Οι πολιτικές δυνάμεις το ελάχιστο που του οφείλουν είναι η πολιτική συμφιλίωση μεταξύ τους, του οφείλουν την ενότητα και τη συνεννόηση της ηγεσίας του, του οφείλουν την ομογνωμία σε σταθερούς συμφωνημένους στόχους για απελευθέρωση, πρόοδο και ευημερία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε λίγες μέρες, στις 24 Ιουλίου, επέτειο υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάνης, ο κύριος Ερντογάν θα παρευρεθεί στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, δείχνοντας τις αναθεωρητικές του διαθέσεις απέναντί μας. Οι νεοοθωμανοί της Άγκυρας μας θεωρούν ηττημένους ραγιάδες που μας έκλεψαν τη γη, τις περιουσίες και τη μισή μας πατρίδα και απαιτούν να επιβάλουν μέσα από τις διαπραγματεύσεις ένα οθωμανικού τύπου πολιτειακό μοντέλο διακυβέρνησης στην Κύπρο. Όπως τότε οι ραγιάδες έπρεπε να δωρίσουν τη γη τους στον σουλτάνο, έτσι και σήμερα οι πρόσφυγες πρέπει να παραδώσουν οικειοθελώς τις περιουσίες τους στον εισβολέα. Όπως τότε ο χριστιανός ήταν μειωμένης αξίας πολίτης, έτσι και σήμερα οι Έλληνες της Κύπρου πρέπει να χάσουν δικαιώματα και ελευθερίες, για να εξασφαλιστεί η ισότητα των λίγων με τους πολλούς.

Γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα μικρό, αδύναμο, ημικατεχόμενο κράτος δίπλα από την ισχυρή, αποφασισμένη Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε στρατιωτικά με τους Τούρκους. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες, αλλά γνωρίζουμε και τις δυνάμεις μας. Ας γνωρίζουν καλά και οι Τούρκοι ότι θα αγωνιστούμε σθεναρά μέχρι εσχάτων για ό,τι μας ανήκει στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος, στην Αμμόχωστο και στις υπόλοιπες κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας. Ας γνωρίζουν καλά ότι δε θα παραδοθούμε ούτε θα γονατίσουμε, ότι δεν εκχωρούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας σε κανέναν, ότι δε θα ανεχθούμε ποτέ πια καμία προδοσία και κανένα ευτελισμό, ότι δε θα αποδεχθούμε κατάλυση της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι δε θα αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από μια ελεύθερη ευρωπαϊκή Κύπρο που θα είναι ένα κανονικό κράτος, που θα επιτρέπει στους Ελληνοκυπρίους, στους Τουρκοκυπρίους και σε όλους τους Κυπρίους να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται μέσα σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, να συμβιώνουν μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης, έχοντας πλήρεις ελευθερίες και δικαιώματα σε όλη την επικράτεια της νήσου.

Γι' αυτές τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες θυσιάστηκαν αυτοί που σήμερα μνημονεύουμε και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα τους. Ας είναι αιωνία και αλησμόνητη η ιερή τους μνήμη.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης έχει τον λόγο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Κυρίες και κύριοι,

Σαράντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκδήλωση του προδοτικού και οργανωμένου από την ελληνική χούντα πραξικοπήματος της 15^{ης} Ιουλίου, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή που από καιρό αναζητούσε η Τουρκία, για να εισβάλει στην Κύπρο. Για ορισμένους φαντάζουν μακρινά τα γεγονότα. Η μνήμη της θυσίας όσων αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την πατρίδα μας Κύπρο ξεθωριάζει.

Για εμάς στο Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών η θυσία και ο αγώνας της γενιάς του 1974 παραμένουν σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. Αυτό συμβαίνει, διότι ακόμα εξακολουθούμε να ζούμε τις επιπτώσεις του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, με τη μισή πατρίδα μας υπό κατοχή, με αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους και παθόντες. Η Τουρκία απειλεί με νέες επιθετικές ενέργειες επί του εδάφους της Κύπρου, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, στα Στροβίλια, στη Δένεια, στην Τηλλυρία, αλλά απειλεί και με νέες πειρατικές δράσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και στη Μεσόγειο. Δε θα υπάρξει ποτέ ουσιαστική δικαίωση της θυσίας των ηρώων της Δημοκρατίας και της κυπριακής ελευθερίας, παρά όταν πετύχουμε να φτάσουμε σε μια λύση του Κυπριακού που να κατοχυρώνει μία πραγματικά κυρίαρχη, ανεξάρτητη, ενιαία, χωρίς ξένες εγγυήσεις, χωρίς ξένους στρατούς και εποίκους στο έδαφος της χώρα, όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της, Έλληνες, Τούρκους, Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους, ανεξαρτήτως εθνικών, θρησκευτικών ή άλλων χαρακτηριστικών. Είναι χρέος όλων μας να παλέψουμε για μια τέτοια Κύπρο.

Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε την αναβίωση ακραίων εθνικιστικών και φασιστικών πολιτικών εκφάνσεων. Όσοι παρασύρονται από τέτοια πολιτικά συνθήματα και σχήματα πρέπει να θυμούνται πώς φτάσαμε στη 15^η Ιουλίου του 1974. Χωρίς καμιά διάθεση μνησικακίας, πρέπει να θυμούμαστε ότι κάποιοι - όχι άγνωστοι και ανώνυμοι- στο όνομα του ακραίου πατριωτισμού και του εθνικισμού άνοιξαν την κερκόπορτα και η Πόλις εάλω.

«Όσοι το χάλκεον χέρι

βαρύ του φόβου αισθάνονται,

ζυγόν δουλείας ας έχωσι.

Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».

Αυτό γράφει ο μεγάλος ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Τι είναι όμως η αρετή; Κατά τους αρχαίους Έλληνες αρετή είναι η ηθική αριστεία. Στην απουσία της αρετής, της ηθικής αριστείας, ευδοκούν η πολιτική ανηθικότητα, η έλλειψη λογοδοσίας, η διαπλοκή και η διαφθορά, η κομματοκρατία, η ημετεροκρατία, η αναξιοκρατία και ο νεποτισμός. Αυτός είναι ο άλλος Απίλας, ο Απίλας μέσα μας, είναι οι άλλες ορδές του Μωάμεθ του Πορθητή, που λειτουργούν εντός των τειχών ως πέμπτη φάλαγγα, διαβρώνοντας το οικοδόμημα της δημοκρατίας και καθιστώντας άνευ ουσίας την υπεράσπιση της ελευθερίας.

Είναι καθήκον ιερό, είναι καθήκον πατριωτικό, καθήκον δημοκρατικό να αγωνιζόμαστε καθημερινά κατά της ανηθικότητας, της φαυλότητας και της καθεστηκυίας τάξης, της διαφθοράς, της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας, αφηφώντας το χάλκεον και βαρύ χέρι του φόβου. Είναι το δικό μας χρέος στους νεκρούς που τιμούμε σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον λόγο έχει ο πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κ. Χρίστος Χρίστου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι,

Συμπληρώνονται φέτος σαράντα έξι χρόνια από το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Η κορύφωση της εσωτερικής αντιπαράθεσης και το πραξικόπημα είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη σύγχρονη τραγωδία της Κύπρου. Μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει λογοδοτήσει γι' αυτή την εθνική καταστροφή. Βαρύτατες οι ευθύνες όλων των πολιτικών παρατάξεων που κυβέρνησαν τον τόπο μέχρι αυτή την ώρα. Ουδέποτε υπήρξε η πολιτική βούληση για σύσταση ειδικού δικαστηρίου, ώστε να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Οι πληγές παραμένουν ανοικτές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κάποιους να καλλιεργούν ακόμα τη διχόνοια προς εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Το κυπριακό πρόβλημα είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Πεσόντες, πρόσφυγες, αγνοούμενοι, τραυματίες πολέμου μαρτυρούν τι άφησε στο πέρασμά του ο Απίλας. Η Τουρκία έκτοτε επιδιώκει μέσα από μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας να τουρκοποιήσει ολόκληρη την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έθεσε σε εφαρμογή μια χωρίς προηγούμενο επιθετική πολιτική. Η προ ημερών μετατροπή του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί την τελευταία πρόκληση απέναντι στα ιερά και τα όσια της ελληνορθοδοξίας. Η Αγία-Σοφία για μας τους Έλληνες δεν είναι ούτε μουσείο ούτε τζαμί ούτε μνημείο, είναι η νεοχριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν την ανάγκη κατάρτισης εθνικής γραμμής για αναχαίτιση των τουρκικών επεκτατικών βλέψεων σε όλα τα μέτωπα.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής το ΕΛΑΜ κατέθεσε μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν πολιτικό και οικονομικό κόστος στην κατοχική δύναμη. Αναφέρω ενδεικτικά:

1. Για το θέμα της Αγίας Σοφίας απαιτούμε να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας. Επιβάλλεται βάσει επίσημης απόφασης της πολιτείας οι ορθόδοξες εκκλησίες που μετατράπηκαν παλαιότερα σε μουσουλμανικά τεμένη να μετατραπούν εκ νέου σε ορθόδοξους ναούς.
2. Άμεσο κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων. Ως τότε θα συντηρούμε την οικονομία του ψευδοκράτους; Θυμίζω πως πρόσφατα όλα τα κόμματα απέρριψαν πρόταση ψηφίσματος προς αυτή την κατεύθυνση.
3. Άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για ουσιαστικές κυρώσεις. Η διακοπή της χρηματοδότησης και η εφαρμογή εμπάργκο όπλων από τα κράτη μέλη της Ένωσης θα οδηγούσε την Άγκυρα να σκεφτεί πολλές φορές την επόμενη της κίνηση.
4. Επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Κύριε Πρόεδρε,

Κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ μπροστά στους αθάνατους νεκρούς μας, σε αυτούς που πρόθυμα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα τους και δε θα επιτρέψουμε η γη του Τεύκρου και του Ευαγόρα να τουρκοποιηθεί.

Αιωνία τους η μνήμη και στην πατρίδα καλή λευτεριά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλώ τώρα την κ. Άννα Θεολόγου.

ANNA ΘΕΟΛΟΓΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
Κύριες και κύριοι υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Καλούμαστε για 46^η χρονιά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους συμπατριώτες μας που τον Ιούλιο του 1974 θυσίασαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία και τη νομιμότητα, αλλά και σε όλους εκείνους τους ήρωες της αντίστασης που στάθηκαν ως ασπίδα διαφύλαξης της ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί αγάπησαν τόσο αληθινά την πατρίδα τους.

Από τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974 ο αγώνας αυτών των ηρώων της αντίστασης παραμένει μέχρι σήμερα αδικαίωτος. Κανένας δεν τιμωρήθηκε για το έγκλημα της προδοσίας και δυστυχώς ζούμε τις συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Τα οδοφράγματα, ο στιγματισμένος Πενταδάκτυλος, οι πρόσφυγες, οι αγνοούμενοι, οι εγκλωβισμένοι συμπατριώτες μας και η μισή κατεχόμενη μας πατρίδα δεν μπορούν να μας αφήσουν να ξεχάσουμε, ιδιαίτερα εμάς, τη νέα γενιά, που καλούμαστε να σηκώσουμε στους ώμους του μέλλοντός μας όλη αυτή την αμαρτία, γιατί «δεν καταμετρήθηκε ακόμη το μίσος και δεν καταμετρήθηκε ακόμη ο παραλογισμός», όπως λέει το ποίημα του Άνθου Λυκαύγη.

Η ιστορία μάς διδάξε κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ο χειρότερος εχθρός δεν είναι αυτός που είναι έξω από τα τείχη -αυτόν τον γνωρίζεις άλλωστε και μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, καθώς και να προετοιμαστείς- αλλά αυτός που είναι εντός των τειχών, διότι μόνο ο εσωτερικός εχθρός μπορεί να ρίξει εύκολα τα τείχη. Δυστυχώς, το 1974 κάποιοι Έλληνες και Κύπριοι επώνυμοι άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο στον Τούρκο εισβολέα, ο οποίος για χρόνια κατασκεύαζε και προετοίμαζε τον δικό του Δούρειο Ίππο για τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κύπρου.

Μετά το προδοτικό πραξικόπημα και την κατοχή της μισής μας πατρίδας θα ανέμενε ο κάθε υγιής σκεπτόμενος πολίτης του τόπου ότι αυτοί που άνοιξαν τις πύλες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Τούρκο εισβολέα θα τιμωρούνταν παραδειγματικά, εντούτοις αυτοί που τυπικά έχασαν τις εργασίες τους ως μετέχοντες στο πραξικόπημα αποκαταστάθηκαν από την τότε κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού ως πρώτο μέτρο της διακυβέρνησής τους, μόλις αναρριχήθηκαν στην εξουσία το 1993.

Η ίδια κυβέρνηση σήμερα επίσημα μετέχει και προάγει μνημόσυνα του Γρίβα και των στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της παράνομης επίθεσής τους στο Προεδρικό ενάντια στον νόμιμα εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ορισμένοι βρίσκονται μέσα από τα τείχη της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατέχουν καίρια πόστα πλέον και στον βωμό της εξυπηρέτησης των δικών τους οικονομικών συμφερόντων τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να εξαθλιώσουν οικονομικά τον Κύπριο πολίτη και προσπαθούν να αφαιμάξουν την όποια περιουσία τού έμεινε μετά το 1974.

Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο και η μεγαλύτερη αντίσταση που μπορούμε να έχουμε στις επιβουλές των Τούρκων είναι το αγωνιστικό και πατριωτικό φρόνημα του λαού. Δυστυχώς όμως, τον λαό αυτή η κυβέρνηση τον έχει γονατίσει, τη νεολαία την έχει εξουθενώσει οικονομικά, τον οικογενειάρχη τον έχει εξαναγκάσει να μεταναστεύσει, για να μπορέσει να θρέψει και να σπουδάσει τα παιδιά του, και τον πρόσφυγα τον αναγκάζει να ξεπουλά τις κατεχόμενές του περιουσίες, για να πληρώσει τα χρέη του στις τράπεζες.

Κυρίες και κύριοι,

Μπορεί ως λαός να είμαστε λιγοστοί μπροστά στην Τουρκία και τον συστηματικό επεκτατισμό σε βάρος της κατεχόμενης πατρίδας μας, γι' αυτό και ο κάθε πολίτης είναι πολύτιμος και άξιος της προσοχής και της φροντίδας μας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του. Κανένας δε μας περισσεύει και να το θυμούνται ορισμένοι μέσα σε αυτή την αίθουσα την ώρα που νομοθετούν! Τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα δεν πολεμούν, δε γεννούν στρατιώτες ούτε είναι υπερασπιστές της πατρίδας μας και ποτέ δε θα πέσουν μαχόμενα υπέρ βωμών και εστιών.

Γι' αυτό σήμερα τιμούμε αυτούς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας, χωρίς να ξεχνούμε πότε τη σπουδαιότητα της θυσίας τους και το μεγαλείο της ψυχής τους. Τιμή και δόξα στους ήρωές μας.

Αιωνία τους η μνήμη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία. Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, στις 11:00 π.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Νομοθετική εργασία

1. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Μαύρου και Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

- (Αρ. Φακ. 23.02.060.001-2019).
2. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. (Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Πεردίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και της κ. Άννας Θεολόγου, βουλευτού Ανεξαρτήτων). (Αρ. Φακ. 23.02.060.114-2019).
 3. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). (Αρ. Φακ. 23.02.059.115-2018).
 4. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Πεردίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). (Αρ. Φακ. 23.02.060.104-2019).
 5. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ. 23.02.061.021-2020).
 6. Σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των βουλευτών καθορίζεται σε ενενήντα (90), από τους οποίους το εβδομήντα τοις εκατόν (70%) θα εκλέγεται από την ελληνική κοινότητα και το τριάντα τοις εκατόν (30%) από την τουρκική κοινότητα όπως προνοείται από το άρθρο 62(2) του συντάγματος. (Αρ. Φακ. 23.10.002)
 7. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.091-2020).
 8. Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.006-2020).
 9. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.007-2020).
 10. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.008-2020).
 11. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.025-2020).
 12. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.051-2020).
 13. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.096-2020).
 14. Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.111-2020).
 15. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.055-2020).

16. Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.019-2020).
17. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.029-2020).
18. Ο περί του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.022-2020).
19. Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.092-2020).
20. Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.016-2020).
21. Οι περί Τυπογραφείου - Θέση Τυπογράφου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.044-2020).
22. Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.040-2020).
23. Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.136-2019).
24. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.137-2019).
25. Οι περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.064-2019).
26. Οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.080-2019).
27. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.001-2020).
28. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.028-2020).
29. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.011-2020)
30. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.012-2020)
31. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των ακόλουθων καταλόγων:
 - α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή

δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.
(Αρ. Φακ. 15.15.002).

- β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.
(Αρ. Φακ. 15.15.002)
32. Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων όσον αφορά αίτημα για τη διάνοιξη των διόδων στα Κόκκινα και στο Πυρόι.
(Σχέδιο ψηφίσματος του κ. Γιώργου Πετρίδη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).
(Αρ. Φακ. 23.10.001).
33. Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της Τουρκικής Κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.
(Σχέδιο ψηφίσματος του κ. Νίκου Τσικαλάκη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.10.001).
34. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για δημοσιοποίηση ή μη της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων.
35. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.020-2020).
36. Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.021-2020).
37. Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.022-2020).
38. Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.023-2020).
39. Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού PIC) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.024-2020).
40. Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.025-2020).
41. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.026-2020).
42. Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.027-2020).
43. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.028-2020).

44. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.029-2020).
45. Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.030-2020).
46. Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Ανώτερου Πολιτικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.031-2020).
47. Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού-Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Α', Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.032-2020).
48. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλεύτη/τριας, Πρώτου/ης Νοσηλεύτη/τριας, Ανώτερου Νοσηλεύτη (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.033-2020).
49. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέση Νοσοκόμου (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.034-2020).
50. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση-Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλεύτη και Πρώτου/ης Νοσηλεύτη (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.035-2020).
51. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.036-2020).
52. Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτωμένους Αυτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.037-2020).
53. Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.050.069-2013).
54. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτωμένους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.051.067-2014).
55. Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015).
56. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017).
57. Οι περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Τεχνητοί Ύφαλοι) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.054.085-2017).

58. Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Γενικοί Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017).
59. Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017).
60. Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.054.100-2017).
61. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.055.047-2018).
62. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδάκτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018).
63. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018).
64. Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018).
65. Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018).
66. Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.009-2019).
67. Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.010-2019).
68. Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προαγωγές Μελών Πυροσβεστικής εκτός Ειδικών Πυροσβεστών) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.011-2019).
69. Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εφεδρικοί Πυροσβέστες) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.012-2019).
70. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019).
71. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.037-2019).
72. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη τελμάτων και περί Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019).
73. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019).
74. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019).

75. Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019).
76. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019).
77. Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019).
78. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019).
79. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019).
80. Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέση Προϊστάμενου Τομέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.099-2019).
81. Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.100-2019).
82. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.101-2019).
83. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.102-2019).
84. Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.114-2019).
85. Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούνας (Έλεγχος Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020).
86. Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.002-2020).
87. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας, Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας Α΄ και Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.007-2020)
88. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινογράφου Ακτινοδιαγνωστικής Α΄ και Ακτινογράφου Ακτινοδιαγνωστικής Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.008-2020).
89. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Φυσιοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή Α΄ και Φυσιοθεραπευτή Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.009-2020)
90. Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.010-2020).

91. Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών - Θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α΄ και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.011-2020).
92. Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020 (Αρ. Φακ. 23.03.057.012-2020).
93. Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - Θέση Επιθεωρητή Εργασίας 1^{ης} Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.015-2020)
94. Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.017-2020).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση

1. «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, οι επιπτώσεις του στην οικονομία και την κοινωνία και οι πολιτικές που μπορεί να επιφέρουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση στην πατρίδα μας». (Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ. 23.05.052.002-2019).
2. «Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η εφαρμογή τους στην Κύπρο». (Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). (Αρ. Φακ. 23.05.053.001-2020).

Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(Ωρα λήξης: 12.30 μ.μ.)

Παρόντες βουλευτές

ΔΗΣΥ

Αριστείδου Μαριέλλα	Κωνσταντίνου Ξένια
Γεωργίου Γεώργιος	Μαυρίδης Μάριος
Δημητρίου Αννίτα	Νεοφύτου Αβέρωφ
Δημητρίου Δημήτρης	Ορφανίδου Σάβια
Δίπλαρος Ευθύμιος	Σοφοκλέους Μιχάλης
Ζαχαρίου Ζαχαρίας	Σταύρου Ελένη
Κάρουλλας Γιώργος	Τορναρίτης Νίκος
Κουλλά Ονούφριος	Χατζηγιάννης Κυριάκος
Κυπριανού Ανδρέας	

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις

Αδάμου Αδάμος	Λουκαΐδης Γιώργος
Γεωργίου Τ. Γιώργος	Μαύρου Ελένη
Δαμιανού Άριστος	Πασιουρτίδης Ανδρέας
Καυκαλιάς Αντρέας	Σάββα Ευανθία
Κέττηρος Νίκος	Στεφάνου Στέφανος
Κουκουμά Κούτρα Σκεύη	Τζιοβάνης Χριστάκης

Κυπριανού Άντρος
Κώστα Κώστας

Φακοντής Αντρέας
Χαραλαμπίδου Ειρήνη

ΔΗΚΟ

Βότσης Άγγελος
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα
Κουλίας Ζαχαρίας
Λεωνίδου Πανίκος
Μουσιούττας Μαρίνος

Μυλωνάς Παύλος
Ορφανίδης Χρίστος
Παπαδόπουλος Νικόλας
Προκοπίου Γεώργιος

ΚΣ ΕΔΕΚ

Μυριάνθους Ηλίας

Σιζόπουλος Μαρίνος

Συμμαχία Πολιτών

Λιλλήκας Γιώργος

Αλληλεγγύη

Συλλούρης Δημήτρης
(Πρόεδρος Βουλής)

Γιωργάλλας Μιχάλης
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος

Περδίκης Γιώργος

ΕΛΑΜ

Παπαγιάννης Λίνος

Χρίστου Χρίστος

Ανεξάρτητοι

Θεολόγου Άννα

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών)

Μαχτεσιάν Βαρτέκς (Αρμενίων)

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας και ομιλίες (Πρόεδρος, Αβέρωφ Νεοφύτου, Άντρος Κυπριανού, Νικόλας Παπαδόπουλος, Μαρίνος Σιζόπουλος, Γιώργος Λιλλήκας, Μιχάλης Γιωργάλλας, Γιώργος Περδίκης, Χρίστος Χρίστου, Άννα Θεολόγου) για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Τιμή: €3,50